

## INLEIDING

Paulus schrijft in de eerste drie hoofdstukken van Romeinen dat iedereen, Jood en heiden, onder de veroordeling van God staat en Zijn toorn verdient. Iedereen heeft gezondigd en is tekortgeschoten in de glorie van God. Wij verdienen allemaal Zijn toorn en straf. Romeinen 3:23. Toch rijkt God in Zijn oneindige genade en barmhartigheid ons een manier aan waardoor wij met Hem verzoend kunnen worden. Die manier kostte God alles. De offerdood van Zijn zoon Jezus Christus, werd de betaling voor onze zonden. Alleen door geloof in Jezus Christus als Gods volmaakte offer kunnen wij met God verzoend worden.

In hoofdstuk 4 gaat Paulus hierop door en bevestigt dat onze redding niets te maken heeft met hoe goed we zijn, waar we zijn geboren of in welk volk we zijn geboren, maar door geloof in Jezus Christus.

### 1 Waardoor werd Abraham rechtvaardig voor God?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

#### **Romeinen 4:1-4;**

Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft? 2. Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. 3. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. 4. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is.

#### **Genesis 15:1-6 (HSV)**

Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. 2. Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. 4. Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. 5. Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. 6. En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

#### ★ Antwoord

#### ★ Studieleider

Om ons te helpen begrijpen wat Abram/Abraham deed om rechtvaardig te worden voor God, volgt hier een korte samenvatting van wat er in Genesis 12-17 staat. In Genesis 12 roep God Abram om naar een land te gaan dat God hem zal laten zien. Abram gehoorzaamt/vertrouwt God.

Genesis 13 Abram vestigt zich in ("erft") het land Kanaän. Genesis 14 Abram redt Lot (zijn neef die gevangen was genomen), versloeg de koningen die hem hadden meegenomen. Gezegend door Melchizedek, die zowel hogepriester was als koning (een voorafschaduw van Christus).

In Gen 15:1-5 - God doet een belofte aan Abram, die op dat moment kinderloos was, dat hij veel nakomelingen zou krijgen.

### **Gen 15:6 - Abram geloofde God en dit werd hem tot gerechtigheid gerekend**

Abram krijgt een teken Abram (vuur gaat door de karkassen van een geit, ram, vaars en een tortelduif en duif). Bovendien ontvangt Abram de belofte dat zijn nakomelingen het land zouden erven.

Gen 16 - Sari (later Sarah genoemd) probeerde God een handje te 'helpen' en stelde voor dat Abram met haar slavin Hagar zou slapen. Ismaël wordt geboren. Gen 17 - God bezoekt Abram en vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen met Sari die haar vruchtbare leeftijd al achter zich had. Niet Ismaël, maar Isaak zou het kind van de belofte zijn. God belooft de God van Abrahams nakomelingen te zijn en bevestigt dit door een verbond met als teken de besnijdenis.

Het belangrijkste punt hier is dat Abraham God geloofde en zijn vertrouwen in God stelde. Dit werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham geloofde Gods belofte.

### ★ **Discussie**

-  God spreekt nu tot ons door Zijn Woord de bijbel. Geloof en vertrouw jij op Gods beloften in de Bijbel? Welke impact heeft dit op jouw leven?

## 2 **Wie rechtvaardigt God?**

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

### **Romeinen 4:5-8 (HSV)**

Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. 6. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken: 7. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, 8. welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.

### **Psalmen 32:1-2 (HSV)**

Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

### ★ **Antwoord**

### ★ Studieleider

God rechtvaardigt de goddelozen. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat dit verwijst naar ons allemaal, naar alle mensen! God rechtvaardigt degenen die in Hem geloven, maar wie zijn dat "in" Hem geloven? Paulus verduidelijkt dit in de volgende zin: God rechtvaardigt degenen die geloof hebben, die op Hem vertrouwen. Dit komt niet door iets wat wij doen (bijvoorbeeld goede werken). Als God duidelijk maakt dat het niet van ons (gedrag) afhangt, moet het van God komen, van Zijn genade. Genade is onverdiende, onvoorwaardelijke Liefde. Deze liefde wordt in de bijbel beschreven als "agape" God vraagt ons om Hem te geloven dat wij zelf niets kunnen toevoegen aan Zijn reddingsplan, dan deze genade (onverdiende gunst) aan te nemen in geloof en ons vertrouwen in Hem te stellen. Dit wordt ook beschreven als een zegen.

### ★ Discussie

 Vind je het ooit moeilijk om te vertrouwen op de beloften van God?

## 3 Voor wie is deze zegen? Wanneer werd Abraham gezegend?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

### **Romeinen 4:9-12 (HSV)**

Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. 10. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesneden? Niet als besneden, maar als onbesneden! 1. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden; 12. en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was.

### ★ Antwoord

### ★ Studieleider

Paulus beschrijft in dit gedeelte hoe Abraham gezegend en ook gerechtvaardigd werd voordat hij besneden werd. Daarmee impliceert hij dat gerechtvaardigd worden voor God, niets te maken heeft met besnijdenis. Hij bevestigt dat de zegen, de rechtvaardiging, afhankelijk is van het geloof van de

gelovige en niet van het feit of hij een Jood of een heiden is. Abraham is dus de "vader" van iedereen die gelooft en daarin wandelen.

### ★ Discussie

 Hoe ben jij gezegend in je wandel met Christus?

## 4 **Wie zijn Abrahams zaad? Wat was de belofte? Hoe kwam de belofte? Hoe erven wij de belofte?**

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

### **Romeinen 4:13-25 (HSV)**

Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. 14. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte tenietgedaan. 15. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. 16. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, 17. zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. 18. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. 19. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. 20. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. 21. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. 22. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. 23. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, 24. maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, 25. Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.

### ★ Antwoord

---



---



---

### ★ Studieleider

Abrahams zaad kan worden gezien als de fysieke nakomelingen maar ook geestelijke nakomelingen. Een geestelijke nakomeling van Abraham is iedereen die net als Abraham door geloof gerechtvaardigd is. (zie ook het antwoord op de vraag hiervoor).

De belofte: Wij zijn Abrahams erfgenamen door geloof. Wij erven de belofte, dat God onze God zal zijn, wij zijn Gods kinderen (Genesis 17:8), door geloof. Deze belofte kwam als resultaat van Abrahams geloof/vertrouwen in God. Vers 24 beschrijft dat wij de belofte zullen ontvangen/erven vanwege ons geloof/vertrouwen in Hem die Jezus "onze HEER" uit de dood heeft opgewekt.

### ★ Discussie

 Wat zijn jouw gedachten over de fysieke kinderen van Abraham?

## 5 Welke hoop hebben we? Waarom kunnen we vreugde hebben in moeilijke tijden?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

### Romeinen 5:1-5 (HSV)

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 3. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4. en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

### ★ Antwoord

---



---



---

### ★ Studieleider

Omdat we door rechtvaardiging, gereinigd zijn, hebben we vrede met God. Daardoor hebben we ook direct toegang tot God. Dit alles door geloof in Jezus en de zekere hoop dat we zullen delen in Gods heerlijkheid.

Hoe vreemd ook mogen we ons "verheugen in verdrukkingen". Verdrukkingen bevestigen dat we volgelingen van Jezus zijn. Lees Johannes 15:18-20: Jezus vertelt zijn discipelen dat zijn volgelingen vervolging/verdrukking kunnen verwachten. Deze verdrukkingen (uitdagingen) zijn volgens Jezus een gevolg van het volgen van Hem, vanwege onze relatie met Hem. Deze verdrukkingen (moeilijke tijden) leiden tot volharding (soms vertaald als geduld), karakter en hoop. De hoop om te genieten van een leven in de aanwezigheid en heerlijkheid van God.

### ★ Discussie

 Welke moeilijkheden ervaar jij in je christelijk leven? Hoe gaat je hiermee om?

## 6 Wat is het resultaat van de dood van Christus?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

### Romeinen 5:6-11 (HSV)

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 7. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 8. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. 11. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

### ★ Antwoord

---



---



---



---



---

### ★ Studieleider

Door de dood van Christus zijn wij, de onverdiende zondaars, verzoend met God. Jezus nam de straf op zich die wij verdienden. Hij betaalde de prijs volledig, zodat wij niet bang hoeven te zijn voor de toorn van God. Wij zullen de toorn van God niet over ons krijgen.

Wij zijn verzoend door Zijn dood en omdat Hij is opgestaan, kunnen ook wij leven na de dood als kinderen van God. Niemand zal ons meer van Hem af kunnen pakken.

### ★ Discussie

 Zijn er dingen in je leven waarvan je het gevoel hebt dat je ze niet zelf kunt oplossen? Hoe kan je geloof hierin helpen/of heeft je geloof je geholpen?

## 7 Wat zeggen onderstaande verzen over de beproevingen die wij meemaken en de toorn van God?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

### Romeinen 5:3 (HSV)

En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,

### Romeinen 5:9 (HSV)

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.

### Openbaring 6:12-17 (HSV)

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13. en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 15. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 17. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

### ★ Antwoord

---



---



---



---

### ★ Studieleider

Vers 3 vertelt ons dat we door periodes van verdrukking zullen gaan. Het woord dat in de oorspronkelijke tekst wordt gebruikt, betekent "druk", vergelijkbaar met een pers die olie uit olijven perst of sap uit druiven. Dit gaat niet over een wereldse druk, maar de onvermijdelijke uitdagingen die volgelingen van Christus ervaren vanwege hun relatie met Hem.

Niet alle christelijke kerken nemen het boek Openbaring letterlijk. Onder de kerken die dat wel doen, zijn er verschillende gedachten. Sommigen denken dat de kerk door de periode van de Grote Verdrukking zal gaan, maar gespaard zal worden voor de gevolgen van Gods toorn. Anderen denken dat de kerk zal worden opgenomen, voordat de periode van de verdrukking begint en weer anderen dat de kerk zal worden opgenomen vóór de periode van Gods toorn, na het zesde zegel. Waar alle kerken het over eens zijn, is dat we Gods toorn niet zullen ervaren! Romeinen 5 vers 9.

Er zijn andere bijbelboeken die dit bevestigen:

*1 Thessalonicenzen 5:9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,*

In de brief aan de gemeente in Filadelfia zegt Jezus:

*Openbaring 3:10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.*

Op basis van deze Schriftgedeelten kunnen wij er zeker van zijn dat wij de toorn van God niet zullen ervaren.

### ★ Discussie

 Hoe denk jij over het tijdstip van de opname? Waarom denk je dit?

## SAMENVATTING

In de eerste vier en een halve hoofdstukken van Romeinen voltooit Paulus zijn betoog dat God zondaars rechtvaardigt op basis van geloof alleen en dus niet op basis van goede werken. De goede werken zullen het gevolg zijn van de rechtvaardiging en niet andersom. Hij eindigt zijn stelling (begin hoofdstuk vijf) dat we onze verbintenis aan Christus niet te danken hebben aan onze eigen menselijke inspanning, maar aan Zijn kracht.

We hebben vrede met God en we hebben dit ontvangen als een gratis geschenk (genade). We hebben de hoop om de heerlijkheid en glorie van God te genieten, wetende dat Hij van ons houdt en Zijn toorn niet zullen ervaren.