

INLEIDING

In Romeinen 1 keken we naar Paulus' inleiding op de brief aan de Romeinen en naar welke invloed het verwerpen van God had op het gedrag van de mens. We zagen dat deze verwerping harten verhardde en de mens steeds slechter werd. Er werd ook uitgelegd dat Gods toorn wacht om geopenbaard te worden tegen alle onrechtvaardigheid. Dus voor de mensen die God hebben verworpen, is er duidelijk een noodzaak om zich naar Hem terug te keren. Anders, zoals we hebben gezien in de eerste studie, zal het van kwaad tot erger gaan en zal deze mens op een dag geconfronteerd worden met Gods toorn.

In Romeinen 2 vertelt Paulus zijn lezers dat God de Joden en de heidenen zal oordelen. Zowel Joden als heidenen zullen worden geoordeeld naar de geheimen van hun hart, naar de wet of naar hun geweten. Op deze manier brengt Paulus zijn punt, dat we allemaal redding nodig hebben, om rechtvaardig te zijn voor God. Het maakt niet uit of je de wet hebt of niet, of je Jood bent of niet.

1 Wat zegt Paulus in vers 1?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

Romeinen 2:1 (HSV)

Romeinen 2:1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

Johannes 8:3-7 (HSV)

Johannes 8:3 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 5. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? 6. En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. 7. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.

★ Antwoord

★ Studieleider

Paulus zegt dat een man die oordeelt niet rechtvaardig kan oordelen, omdat hij zich ook op dezelfde manier gedraagt. Zo'n rechter zou geen geloofwaardigheid hebben. Vergelijk het met Jezus die het geweten van de Joden testte die de vrouw die betrap was op overspel, gingen stenigen.

De persoon die oordeelt waaraan hij zelf schuldig is, veroordeelt zichzelf. Hij moet weten dat God hem op dezelfde manier zal oordelen en zijn gedrag als hypocriet zal zien.

Is er iemand die niet heeft gezondigd, deze dingen niet heeft beoefend en in staat is om te oordelen?

★ Discussie



Hoe/wat oordeel jij?



Wat mogen we wel en niet oordelen?

- Onderzoek eerst jezelf voordat je andere christenen (be)oordeelt.
- Maak geen discussiepunt van twijfelachtige zaken (waarover je van mening kan verschillen).
- (Be)oordeel alleen binnen de gemeenschap van gelovigen (kerk)
- Kerkleiders hebben verantwoordelijkheid om te corrigeren waar nodig. (Bijbel als uitgangspunt)
- Laat de Heilige Geest en de Bijbel je overtuigen van zonde en oproepen tot bekering.

2 Hoe zal God oordelen (vers 2; 5 en 16)?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

Romeinen 2:2 (HSV)

Romeinen 2:2 En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen.

Romeinen 2:5 (HSV)

*Romeinen 2:5 Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het **rechtvaardig oordeel van God**,*

Romeinen 2:16 (HSV)

Romeinen 2:16 Zo zal het gaan op de dag wanneer **God de verborgen dingen** van de mensen **zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie**.

* Antwoord

* Studieleider

Paulus legt uit dat God zal oordelen volgens de waarheid! Wat is waarheid? (Zie aanvullende opmerkingen hieronder) Hij zal oordelen over de mens die deze dingen doet. We hebben net in vraag 1 gezien dat niemand kan oordelen, omdat we allemaal deze dingen doen, dus dan zijn we allemaal schuldig en hebben we allemaal rechtvaardiging nodig.

Paulus legt uit dat Gods oordeel rechtvaardig zal zijn: volledig correct, eerlijk en rechtvaardig.

Paulus vertelt zijn lezers dat God zal oordelen door Jezus Christus in overeenstemming met Paulus' evangelie. Dus, we kunnen ook weten dat Jezus zonder zonde was, anders kon Hij niet oordelen zonder Zichzelf te veroordelen! We kunnen ook weten dat Jezus Rechtvaardig is en zal oordelen volgens het Evangelie dat Paulus predikt. Dus, wat is het Evangelie dat Paulus predikt? Dat gaan in de volgende hoofdstukken zien. Daarin wordt uitgelegd hoe we rechtvaardig kunnen worden in Gods ogen.

* Discussie

 Heb jij angst (gehad) voor Gods oordeel? Waarom wel/niet?

3 Hoe daagt Paulus zijn lezers uit in vers 3-5?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

Romeinen 2:3-5 (HSV)

Romeinen 2:3 En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? 4. Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?

5. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God,

* Antwoord

★ Studieleider

Paulus daagt zijn lezers uit en vertelt hen dat ze niet beter zijn dan degenen die hun hart hebben verhard, zoals beschreven in hoofdstuk 1. Hij vertelt hen dat als ze de ware goedheid van God kennen, ze in staat zullen zijn om te zien hoe slecht ze zijn in vergelijking met Hem. Met andere woorden, hoe ver hun gedrag verwijderd is van de volmaakte God. Dit zou hen tot berouw moeten leiden. Paulus zegt verder dat wanneer een persoon weigert in te zien dat hij slecht is in vergelijking met een volmaakte God, zij hun hart verharden en geen berouw hebben. Dit zal ertoe leiden dat ze Gods toorn over zichzelf heen halen op de dag van het rechtvaardig oordeel! Het is daarom belangrijk dat een persoon zijn zonde (zondige staat) erkent dat ze zondig zijn en zich **BEKEERT!**

★ Discussie

-  Paulus daagt zijn lezers uit in dit gedeelte. Zijn er Bijbelgedeelten die jou uitdagen? (bijvoorbeeld houd van je vijanden en bid voor ze)
 Welk gedeelte daagt jou uit en waarom?

4 Wat zegt vers 6-11 over Gods oordeel?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

Romeinen 2:6-11 (HSV)

Romeinen 2:6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken, 7. namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. 8. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. 9. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, 10. maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek. 11. Want er is geen aanzien des persoons bij God.

★ Antwoord

★ Studieleider

Dit gedeelte vertelt ons dat God "iedereen zal oordelen naar zijn daden". God zal rechtvaardig oordelen. Staat hier dan dat wij gered worden door onze "goede" daden? Nee. We hebben net gelezen dat ook wij dingen doen die we anderen zien doen. Wij zondigen allemaal en verdienen Gods toorn. Dus, God zal onze goede en slechte daden rechtvaardig oordelen en schuldig worden bevonden. Hoe kunnen wij dan door volharding in het goede de glorie, eer en onsterfelijkheid krijgen? Dit zal Paulus later in zijn brief onthullen.

★ Discussie

👉 Zijn er goede daden die jij voor God wil doen, maar niet doet? Wat houdt je tegen?

5 Hoe zullen de Joden en de heidenen geoordeeld worden? (vers 12-16)

📖 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

Romeinen 2:12-16 (HSV)

Romeinen 2:12 Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. 13. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

14. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. 15. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

16. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.

★ Antwoord

★ Studieleider

God zal alle mensen oordelen door Jezus Christus, volgens het Evangelie van Paulus, iets wat we in eerdere antwoorden hebben uitgelegd. God zal de geheimen van het hart van een mens oordelen. Wat impliceert dat God onze gedachten kent! De Joden zullen worden geoordeeld volgens de wet. De heidenen, die de wet niet hebben, zullen worden geoordeeld volgens hun geweten (iets dat God aan alle mensen geeft).

★ Discussie

 Hoe werkt jouw geweten?

6 Hoe helpt de wet de Joden? (vers 17-24)?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

Romeinen 2:17-24 (HSV)

Romeinen 2:17 Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God,

18. en kent Zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen.

19. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, 20. een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. 21. U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? 22. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? 23. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? 24. Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen.

★ Antwoord

★ Studieleider

Het hebben van de wet weerhoudt de Joden niet van oordeel. Ze mogen de wet dan wel kennen, onderwijzen en anderen vertellen wat ze wel en niet moeten doen, maar als zij zich zelf niet aan de hele wet houden, onteren ze God. Zij zullen bekritiseerd worden en de naam van God gelasterd onder de heidenen. Dus, het hebben van de wet onthoudt de Joden niet van oordeel. Het maakt hen wel bewuster van hun eigen gedrag.

★ Discussie

 Hoe belangrijk is jouw gedrag als Christen?

 Is voor een ander te zien dat jij Christus volgt?

7 Hoe helpt de besnijdenis de Joden (vers 25-29)?

 Lees de volgende Bijbeltekst(en)

Romeinen 2:25-29 (HSV)

Romeinen 2:25 Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. 26. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? 27. En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? 28. Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29. maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.

★ Antwoord

★ Studieleider

Genesis 17: Besnijdenis was een teken van het verbond tussen God en Abraham. Dat Abraham gezegend zou worden, dat uit hem, uit zijn kinderen, vele volken zouden voortkomen. Koningen zouden uit Abraham voortkomen. God zou niet alleen de God zijn van Abraham, maar ook de God van zijn nakomelingen. God beloofde heel het land Kanaän aan Abraham en zijn nakomelingen (via Isaak).

Besneden zijn, kinderen van Abraham zijn, betekent Gods volk zijn. Maar besneden zijn, betekent niet dat God hen ontzien zal van oordeel!

Als een niet jood toch de wet volgt, omdat hij vanuit zijn hart gelooft dat dit goed is. Kan dit volgens Paulus gezien worden als een besnijdenis van het hart.

★ Discussie

 De besnijdenis was een teken van het eerste verbond. Wat is het nieuwe verbond en wat is het teken van het nieuwe verbond?

- Het Nieuwe Verbond is de belofte dat God zonden zal vergeven en de relatie zal herstellen met hen die Hem geloven en willen volgen. Jezus Christus is de middelaar van het Nieuwe Verbond, en Zijn dood aan het kruis is de basis van de belofte (Lukas 22:20). Een verandering van uw hart naar God (Hem liefhebben) zal het bewijs zijn. Zie Deuteronomium 30:6.
- *Deuteronomium 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.*

SAMENVATTING

Uit hoofdstuk 2 zien we dat God rechtvaardig zal oordelen over zowel de Joden als de heidenen door Jezus Christus. Hij is de enige die waardig is om de wereld te oordelen. Op basis van de eerste twee hoofdstukken

zien we dat wij (de heidenen) en de Joden er niet in slagen om altijd volledig ons geweten en de wet te volgen. We zullen worden geoordeeld op onze daden en we zullen Gods toorn verdienen! Gelukkig heeft God een plan om ons te verlossen! Hierover zullen we leren in de volgende hoofdstukken van Romeinen.